

Om hun hemel te verdienen?

Broers EVERTS bundelen op een website alle kerken in Vlaanderen met foto en adres

Ilse VAN HALST

Ongetwijfeld overkwam het u al. U wil naar een uitvaart, maar de rouwbrief vermeldt slechts een kerk in een bepaalde gemeente, geen adres. Soms is het even zoeken. Via de website www.kerkeninvlaanderen.be van de broers Everts is het euvel zo verholpen. Zij maakten een inventaris van alle kerken in Vlaanderen, met foto en adres, op te zoeken per bisdom (dekenaat), provincie (gemeente) of patroonheilige.

Dirk Everts begon kerken te fotograferen toen hij in 2003 een digitale fotoestel aanschafte. Een opmerkelijke keuze voor iemand die niet kerks is? „Misschien probeer ik zo mijn hemel te verdienen?“, lacht betrokkene. „Kerkgebouwen fascineren me. Vroeger voerde mijn werk me naar alle uithoeken van Vlaanderen. Om de weg te vinden, oriënteerde ik me op de kerktorens. Bovendien droomde ik er als informaticus van een eigen website te lanceren. Waarom niet alle kerken in Vlaanderen inventariseren?“

Toen Dirk Everts niet langer de baan op behoefde, sprong broer Ludo op de kar. „Van meet af interesseerde de opzet van Dirks website me. Historische gebouwen boeien me, het kerkelijke erfgoed in het bijzonder. Bovendien houd ik van wandelen en onderweg fotografer ik kerken.“



Dirk (links) en Ludo Everts (rechts) zijn gefascineerd door kerkgebouwen en hun interieur. © Archief Everts

Dirk Everts was wat blij met de steun: „Plotseling ging het vooruit als een trein. In anderhalf jaar tijd gingen we van 600 naar 2.065 Vlaamse kerken. Ludo zond foto's door, ik postte ze op de website, zocht geschiedkundige informatie op, voegde links toe.“ „Hoewel het een hobby is, is het best een nuttige website“, bedenkt Ludo Everts. „Alle Vlaamse kerken staan online. Inmiddels zijn er al enkele gesloten of worden voor een ander doel gebruikt. Op onze website vind je ze nog steeds.“

De website wordt inderdaad gesmaakt. Dagelijks nemen zo'n

1.400 bezoekers een kijkje op www.kerkeninvlaanderen.be, jaarlijks maar liefst 460.000. „Is er een feestdag in aantocht, dan gaat het aantal bezoekers de hoogte in. Mensen zoeken dan een leuke kerk of een kerk in de buurt om naar een viering te gaan“, weet Ludo Everts.

Bliksemafleiders

Broer Dirk valt hem bij: „Soms krijgen we leuke reacties. Onlangs van iemand die bliksemafleiders op kerktorens plaatst en onze website als basisdocumentatie gebruikt.“ Vaak kloppen

mensen echter ook aan met lastige vragen. Dirk Everts: „We vermelden op alle pagina's duidelijk dat ze niet bij ons terecht kunnen met pastorale vragen of vragen omtrent liturgische plechtigheden en we verwijzen door naar Kerknet. Toch vragen mensen ons soms een tekst van een homilie. De ene klaagt omdat de klokken te hard luiden, een ander zendt een aanmaning voor een openstaande factuur.“

Dat alle Vlaamse kerken nu geïnventariseerd zijn, betekent niet dat de broers stilzitten. „De website evolueert nog steeds“, zegt Ludo Everts. „Ik neem graag nog eens een kijkje in een kerk die ik al fotografeerde. De Sint-Rita in Harelbeke verraste me het meest toen ik haar voor het eerst zag. De fraaiste dorpskerk vind ik Sint-Anna in Aldeneik, de knapste kleine stadskerk de Onze-Lieve-Vrouw Rozenkrans in het Zoute.“

Hij vervolgt: „Soms maak ik nieuwe foto's omdat het de eerste keer regende. Onlangs zond iemand foto's van zijn parochiekerk die na jaren eindelijk uit de steigers is. Dat is leuk. Ook foto's van het interieur zijn welkom. Vaak sta ik immers voor een gesloten kerkdeur als ik het interieur wil fotograferen.“ Intussen droomt Dirk Everts van meer. „Alle Waalse kerken in beeld brengen, bijvoorbeeld.“